



Havshunger

Eldens tid





Natten är mörk och stjärnorna lyser starka på himlavalvet, månen har lämnat sin bana och en stilla vind drar från norr till söder. En lätt rodnad vid horisonten skvallrar om att en ny dag är i antågande och de stilla vågorna slår mot skeppens skrov. Lugnet och stillheten bryts av det skärande ljudet från en raket som stiger mot skyn. Explosionen när den når toppen på sin bana, följs av ett regn av röda gnistor som faller från skyn. Tystheten byts med ens mot tumult och höga röster när skeppen görs klara för avfärd. Ett efter ett höjer de sina segel och långsamt beger sig flottan iväg. Ett efter ett seglar de ut från viken och följer efter den stora Fregatten som leder dem. Söderut längst kusten seglar de och vårdkasar tänds som varningar framför dem. På klippor och skär kan man ibland se människor som beskådar dem på håll, pekar och viskar i skräck, ber böner om att deras mål inte är deras hemman utan att de är långt långt borta.



Rindra, denna smältdegel av konflikter och krig. Abigail sitter på sin tron och styr med järnhand, medan upproret i söder tar fart. Arméer har börjat röra på sig och Svalby rustar för ytterligare en kampanj söderut. Priset på Bloody Fritz, Mortimer Brandstichter och De psychopaat Willem Visser, stiger allt mer. Båda sidor rustar för krig. I Svalby samlas kapare med siktet på "Folkets armé", allt medan bönder och ofrälse, från världens länder samlas under armens fana.

Folkets Befrielse armé är på marsch, de har lämnat Gaardijrijk och med taktfasta steg beger de sig norrut. Byar och små städer ger upp vid blotta åsynen av den annalkande armén. Då och då möter armén Abigals trupper och strid bryter ut. Med sitt numerära överläge blir striderna ofta korta men blodiga. Den marscherade armén nås av rykten om att i nordöst har en ny motståndare börjat samla styrkor. Rindi och De Indra har gjort gällande att de återvänt

till Rindra för att återställa lag och ordning... Vilka är dessa individer är de verkligen de ursprungliga hjältarna eller bedragare?

I Arqels städer och byar, på gator och torg höjs allt fler röster för att ingripa i Rindras inbördeskrig. Flyktingströmmarna blir allt större och konflikten mellan Arqels befolkning och dess tidigare systrar och bröder från Rindra blir allt kraftigare. Landets adel kastar allt mer lystna blickar på det krigshärjade och trötta landet, och drömmer om att återta alla de gods och rikedomar som den första revolutionen slet ur deras grepp.

Nordhamn är relativt tyst och lugnt, många är de skepp som är ute på jakt. Barer och krogar är nästan tomma, till och med Amelias inrättning står halvtom och självaste Madammen har inte setts till på flera månader. Kriget mellan kaptensrådet och Madam Haj har gått in i en lågintensiv fas och det råder ett lugn som man sällan sett i detta piraternas högberg. Men staden väntar och gör sig redo för även om det nu råder ett lugn så är det enbart en tidsfråga innan stadens gator och krogar än en gång kommer fyllas av skratt, sång och skrik från överförfriskade sjömän som kommit för att spendera sina blodigt tjänade taler.

I de "finare" kvarteren i Nordhamn hörs var natt skriken från Ulriks Storms hus. Genom de tjocka väggarna av sten, kan man ändå höra Kaptenens skrik av smärta och skräck. De mest hårdbarkade piraterna gör tecken till sina gudar, eller för att avvärja olycka, om de måste röra sig längs gatorna där skriken kan höras. Ulrik Storm, en av havets mest fruktade män och medlem av Nordhamns styrande råd, genomlider var natt alla helvetes kval. Det talas om sjukdom, att alla de själar han sänkt i djupet har kommit för att tortera honom eller förbannelser som lagts. Vad sanningen är vet få om, om ens någon, men ryktena är lika många som det finns pirater i Nordhamn. Nästan lika många rykten berör Amelias plötsliga försvinnande, Madammen har lämnat sitt hus och gett sig ut till sjöss. Lystna blickar kastat åt Nordhamns finaste och största hus, ska någon ta det i besittning medan hon är borta för att kanske aldrig återvända?



Välkommen till Havshunger

"Eldens tid" i piratkampanjen Havshunger. Lajvet utspelar sig i en fiktiv 1700-tals värld i kaos där inbördeskrig rasar och piraterna dominerar haven. Bli en del av denna spännande värld där kartan fortfarande inte är ritad, bli en pirat, en upptäcktsresande eller en av rikenas utsända.

PRAKTISKT

När: 1a till 4e maj 2025

Plats: Finnstigen utanför Hällefors, en 1700-tals stugby som utgjort rekvisita på flera lajv förut.

Anmälan: Sker via hemsidan

Pris: 400 kr

Boka mat: 600kr (Mer info, se hemsidan) Vi kommer detta lajv fira att vi arrangerat piratlajv i 10 år och kommer därför bjuda alla deltagare oavsett om de köpt mat eller inte på en middagsbuffé.

På detta lajv är alkohol tillåtet men i rimlig mängd. Dock enligt gällande alkoholtillstånd får egen alkohol ej medföras till området. Lajvet har därmed en 18 års gräns

Glöm inte läsa våra regler och säkerhetsinformation

<http://havshunger.se>