

Efter önskemål från er deltagare för vi skutan mot Nordhamn,

Den nordliga isande vinden piskar upp det kalla havet och drar in över Nordhamns kajer. Vintern har kommit och med den minskar antalen skepp som trotsar haven och lägger till i den nordligaste av frihamnar. De få pirater och drägg som valt, eller lämnats att stanna, fattar ett hårt grepp om sina rockar och rör sig med raska steg då de tvingas ut bland de vindpinade husen som trotsar stormens krafter. Men bakom lykta dörrar hörs sång och skratt. Värmen lockar på de förbipasserande, en och annan gast önskar sig dit istället för den pina som isvinden innebär. Det finns en spänning i luften, en oro, ibland kan man höra viskningar och se hur grupper ser sig oroligt omkring.

Rådet, den grupp av pirater som på ålderns höst står för ordning på denna plats som rikena glömt, har tröttnat på Madam Haj och hennes hejdukar. Det talas om en stundande konflikt mellan dessa två maktfraktioner med osäker utgång. Underjordens obestridda härskarinna Kol-Petra, står vid sidan av men skulle hon ge sin kraft till en av fraktionerna kommer denna med lätthet ta makten i Nordhamn. Det talas även om brottet mot "freden" som enligt kutym råder i hamnen, natten då Franciscos och Archibalds mannar anföll och gjorde ner besättningen på "Blodiga Vinden". Kommer denna handling gå ostraffad eller kommer rådet kräva ersättning för detta övertramp?

Kol-Petra ser ut över arenan och hennes skarpa blick sveper över publiken. Den är något mindre än vanligt men oron som råder i staden har inte nått ner till hålorna ännu. Hon kastar en blick mot striden som pågår, i hennes ögon en meningslös strid mellan tredje gradens kämpar på sin höjd, men publiken verkar road. Hennes blick fastnar på en man som just kommit in, han är vardagligt klädd och borde inte dra till sig hennes blick, men hans rörelser står ut. Det är rörelserna av en tränad mördare. Han rör sig smidigt och målmedvetet genom massan av kroppar och hon följer honom med blicken. Hon kallar till sig en av sina vakter som utan ett ord beger sig ner från den balkong där hon spenderar sina kvällar med väl utvalt sällskap. Just när mördaren nått fram till sitt byte Kapten Belinda och drar sin kniv brottas han ner av Gruvans vakter. Mannen förs framför härskarinnan och kastas ner på golvet. Hon möter hans stolta blick "Vad ni gör på ytan är ert problem men jag vägrar se att ni för era konflikter till mina marker. Jag tillåter inte lönnmord här och speciellt inte på rådsmedlemmar". Hon nickar och vakterna bearbetar honom med påkar innan de sliter av honom alla kläder och för honom till ringen. Kol-Petra ställer sig och äskar tystnad. Hela gruvan ser på henne när hon tar till orda "Det HÄR är en fristad som JAG styr, ni är alla välkomna men ni lämnar era konflikter vid dörren. Denna man gjorde misstaget att inte göra det. Och som straff är han kvällens nya huvudnummer. HUR länge kommer han överleva i ringen? Vi kommer skicka in nya kämpar tills han är död, vadslagningen börjar nu"

Kol-Petra tittar med förundran på liket från sin plats, gruvan ekar av de upphetsade skriken från blodtörstiga drägg. Hon nickar för sig själv. 6 gånger lyckades han vinna innan han tillslut togs av daga. Den här kvällen blev intressantare än vad hon först trodde.