



Kapten McCain ser hur de fyra skeppen närmar sig och hur hans besättning febrilt gör sig redo för att gå i land. Skeppen kastar ankar och samma aktivitet sätts i gång även på dessa. Snart kan livbåt efter livbåt lämna skeppen och ros in mot Zamtins kust. Fler och fler pirater samlas på stranden och snart tar han själv plats i en av livbåtarna och beger sig mot kusten. Där väntar de tre på honom, hans fiender, vänner och partners. De möter hans blick med samma misstänksamhet som de ser på varandra och han ler för sig själv. Han älskar fruktan han sprider kring sig, den är som det ljuvaste vin. Hans korta ben tar de sista stegen fram till dem, han möter deras

blickar en efter en och nickar till hälsning. "Archibald, Bennett och Francisco vad trevligt att ni bestämt er för att göra mig sällskap, ska vi bege oss, låt mig visa er vägen till rikedom och berömmelse". Utan att vänta på svar lämnar han dem och beger sig inåt land med sin besättning i släptåg. De tre männen ser på varandra smått förvirrade, rycker på axlarna och ger ordern om att följa efter.

Truppen om över 500 pirater beger sig på krokiga stigar och vägar upp mot bergen och de rikedomar som finns i dess djup. Resan går långsamt och dagar passerar tills de på håll hör och känner doften av det som är deras mål. De sista dagarna har de passerat genom ett allt mer ödelagt landskap och nu sticker doften från gruvdrift i deras näsor, doften av svavel, brandrök och död.

Det som nu skall ske kommer eka över världen med sin grymhet. 500 pirater faller över gruvsamhället med höjda klingor och smattrande flintlås vapen. Död och förintelse sprider sig i dess spår och när krutet har lagt sig samlas de överlevande in och de mest blodiga dåd tar fart. Medan McCain och hans mannar börjar med deras nu mest kända taktik att spika upp levande människor på alla platser där de går att fästa dem dras en ensam man fram och ställs på knä framför de övriga ledarna. En man klädd i allt för fina kläder för de dåd som just skett tar till orda. Med en pistol i sin hand ställer han den enkla frågan "var finns silvret?". Med mord i blicken möter mannen de tre och spottar. Mannen med pistolen ler sorgset när han vänder sig mot mannen bredvid honom, "Francisco, är du så snäll och för fram de andra". Mannen som blivit tilltalad gör ett tecken och tre personer till förs fram "Som du ser har vi din familj och som tack för ditt svar..." han höjer pistolen och ett skott ekar och kvinnan faller död ner. Den tredje mannen, han med den största hatten, drar sin pistol medan den finklädde tar till orda igen "Om du vill att någon ska leva så bör du svara på min fråga, Kapten Bennett bär namnet Santo Sangriento av en anledning".

De tre Amiralerna ser ut över förödelsen och väntar. Deras mannar bär rikedomar i mängder men ännu så sliter McCain och hans män med sina blodiga dåd. Inte förens alla levande människor och djur har mött sitt öde i formen av spikar beger sig grupperna åter mot kusten med hopp om att fly från den hämnd som Zamtin med all säkerhet kommer skicka efter dem.