



# Havshunger

Den svages rätt





Ännu ligger dunklet över fältet när trupperna gör sig klara för en blodig dag. På en höjd står Bastarden och hans generaler och ser ut över den dal som skall bli den gryende dagens skådeplats. Soldaterna rättar in sig i prydliga led och väntan tar vid. Genom dimman hörs ljudet av trummor och trumpeter som utmanar dem, men ännu siktas inte fienden. Solens strålar får dimman att lättas och framför dem står Drottning Catarinas trupper redo. Fanorna vajar i vinden över raka led med väntande soldater. Felipe "Bastarden" och hans generaler ser förvirrade på varandra. Centern av fiendens här är tom. *"Det måste vara en fälla? Vi är tre gånger så många så*

*varför lämnar de en öppning mitt i slaglinjen?"* Felipes osäkerhet hörs tydligt i rösten.



Tystnaden drar ut, men så hörs trummor och ljudet av marscherande fötter. Upp bakom höjden mitt emot ses nya fanor. Drottningensgardet har anlänt och fyller upp centern. En röst hörs bland de samlade generalerna *"Då var kriget slut"*. Det går en krusning genom de samlade generalerna och Felipe tar till orda *"Vad säger du Emmanuel? Vi är fler och vi är starkare. Du är den mest fruktade av oss alla!"* Mannen som först tog till orda börjar röra sig bort från gruppen innan han vänder sig om och möter den unga mannens blick. *"Drottningensgardet är vårt äldsta och mest ärade förband. Om de valt Drottningen så är kriget slut."* Han ser ut över de samlade officerarna. *"Jag rekommenderar er att följa mig över fältet eller inom kort möta mig på slagfältet"*. De tilltalade skruvar lite på sig innan ungefär hälften följer mannen som börjar röra sig ner för höjden innan han åter vänder sig om. *"Bastard, om jag var du skulle jag höja den vita flaggan och be om nåd eller fly så fort din häst bär dig"*. Men de orden till avsked lämnar General Emmanuel, Katagenas mest fruktade general, höjden. Felipes svordomar ekar över dalen innan hans mod sviker och han i rask takt likaså lämnar fältet.





Ljudet från festligheterna ekar över deltat och träskan. Leans strålar i alla sin prakt och sången och ljuden från festerna hörs milsvi omkring. Kaptan Madam Voodoos flotta har

oskadliggjorts och den skam som staden burit av denna förrymda prästinnans härjningar har mildrats. Dock gnager oron bland stadens ledande skikt att det inte är det sista som setts av denna havets galning. Ingen kropp har hittats och inget ögonvittne har kunnat bekräfta att hennes liv är till ända. Över hela staden hänger det efterlysningar som erbjuder fantasisummor för information eller Madam Voodoos kropp. Skulle någon mot förmodan ta henne levande lovas summan att fördubblas. Men detta hindrar inte den glädje som lett till en fest i klass med El Dias de los Muertos och alkoholen och drogerna flödar fritt.



I Rindras skogar väntar de, Fritjof och hans grupp med revolutionärer. Den lilla gruppen är redo men med nervösa blickar och stela fingrar, som om och om igen känner på sina klingor, pistoler och muskötter. Spänningen går att känna i luften, men Fritjofs närvaro lugnar dem. En blick från honom eller några lugnande ord och de slappnar av. I fjärran hörs ljudet av vagnshjul som rullar över den ojämna vägen och hästarna hovar som hamrar marken med sin tyngd. Ljudet får dem att om möjligt stelna till än mer men Fritjofs tysta order får dem att bryta sin trans och göra sig redo. Vägen nedanför dem ligger öppen och snart kommer deras mål i sikte, en vagn lett av en grupp ryttare. På en given signal faller träden och det lugn som rått i den soliga skogen förbyts till skrik i skräck och smärta av kulor som träffar kött. , Men snart är skogen åter lugn -

bortsett från de döendes stön... Domaren i de södra distrikten slits ur sin vagn och på Fritjofs order hängs han i ett träd till frihetskämparnas glada tillrop.



Nordhamn är vildare och farligare än vanligt. Det nu öppna kriget mellan Kaptensrådet och Madam Haj har lett till att inte en dag går förbi utan att nya lik hittas i gränder eller flytandes i hamnen. Kol-Petra dröjer fortfarande med att välja sida. Frågorna om varför hon väntar ställs i varje taverna eller pub. De som rör sig mellan dem när mörkret fallit gör bäst i att röra sig i grupp eller tydligt markera att de inte hör till någon av de stridande grupperna. Mer än en gång har det hänt att oskyldigas kroppar har blandats med de stridande.



# Välkommen till Havshunger

"Den svages rätt" i piratkampanjen Havshunger. Lajvet utspelar sig i en fiktiv 1700-tals värld i kaos där inbördeskrig rasar och piraterna dominerar haven. Bli en del av denna spännande värld där kartan fortfarande inte är ritad, bli en pirat, en upptäcktsresande eller en av rikenas utsända.

## **PRAKTISKT**

**När: 22 september till 25 september 2022**

**Plats:** Finnstigen utanför Hällefors, en 1700-tals stugby som utgjort rekvisita på flera lajv förut.

**Obligatoriskt infomöte 21 september kl 21**

**På detta lajv är alkohol tillåtet men i rimlig mängd. Dock enligt gällande alkoholtillstånd får egen alkohol ej medföras till området. Lajvet har därmed en 18 års gräns**

**Glöm inte läsa våra regler och säkerhetsinformation**

**<http://havshunger.se>**